

Stichting Weeshuizen Belarus



Ria Schraeverus en weeskinderen in Kalinovka – Belarus

*Geen kind
verdient het
om
ongelukkig
te
zijn!*



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Het begin van een lange weg



- ***Allemaal was er zeker van dat Iemand het zou doen.***
- ***Iedereen had het kunnen doen, maar Niemand deed het.***
- ***Allemaal dacht dat Iedereen het zou doen.***
- ***Niemand realiseerde zich dat Allemaal het niet zou doen.***
- ***Iedereen gaf Iemand de schuld omdat.....***
- ***Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.***



Geen hoop, dat is het ergste!



"In 2001 kwam ik bij toeval in een weeshuis in Wit-Rusland (Belarus).

Kinderen zonder ouders, mager, schaars gekleed en niets te doen.

Ook nog eens met een licht verstandelijke beperking!

Geen hoop..."

Ria Schraeverus



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Hoe krijgen kinderen weer hoop?



"Terug in Nederland kon ik het niet loslaten.

Wat kleren geven is niet genoeg!

Hoe krijgen deze kids weer hoop en toekomst?

Daarom begon ik in 2001 met de oprichting van Stichting Weeshuizen Belarus

Daar wilde ik aan werken!"



Een weg van 1000 mijl begint met één stap



Op zoek naar adres Weeshuis

Het was een reis die mijn leven en kijk op de wereld veranderde.

Ik bezocht acht gezinnen met zieke kinderen die ik al jarenlang voedselpakketten stuurde. Zij waren erg arm en woonden in kleine houten huisjes. Er was weinig ruimte. Zij sliepen op de grond terwijl ik in hun bed lag. Ik at terwijl de kinderen hongerig zaten toe te kijken.

Op terugreis naar de hoofdstad Minsk belandde ik bij toeval in een Weeshuis in het dorpje Nagornoe. Ik zag magere, op blote voeten en schaars geklede kinderen met verstandelijke beperkingen.

Ik was diep geschokt.

Twee maanden duurde het voordat ik thuis het adres van het weeshuis had achterhaald. Vijf maanden later logeerde ik er twee weken en besloot:

- 1. Russisch leren.***
- 2. Een project ontwikkelen dat ook op de lange termijn het leven van de kinderen zou verbeteren.***



***Een weg van 1000 mijl
begint met één stap***



De moeilijke startperiode



Meerdere keren stond ik op het punt te stoppen met het project.

Contact met vice-minister Farino van Onderwijs maakte hem enthousiast.

Na weken van overleg besloten we met de kinderen naar een betere locatie te verhuizen.

Er werd gekozen voor het internaat in Kalinovka. Het kreeg de officiële naam: "Kopylskaja Hulpverlenend Schoolinternaat".

Ik werkte er wekenlang en het enthousiasme groeide!



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Even adempauze



*Nog even spookten die foto's van
toen door mijn hoofd.
Ik zei tegen mijzelf ...doorgaan Ria!*



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Toekomstplannen



De plannen werden gezamenlijk uitgewerkt.

Toekomstplannen:

- 1. Zorgboerderij voor wezen met een beperking.*
- 2. Agrarische beroepsopleiding.*
- 3. Zelfstandig leren wonen en werken.*

En natuurlijk: Goed en voldoende voedsel :-)



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Intermezzo

Tsjernobyl



Herinneringsspeld
Opening Tsjernobyl 1977



*De ramp vond plaats op 26 april 1986.
Meer dan 100 x zoveel straling kwam
vrij dan in Hiroshima en Nagasaki samen.
Meer dan 23% van Belarus, 5% Oekraïne
en 0.6% van Rusland werden besmet.
Ook West-Europa werd getroffen.*

*DE GEVOLGEN, 25 JAAR LATER:
3 miljoen kinderen werden getroffen
door een veel te hoog gehalte aan
straling.*

*Baby's worden **nog steeds** ziek of
gehandicapt geboren.*

**Onvoldoende gegevens en wetenschappelijk bewijs
houden de discussie gaande over de echte feiten.*



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Besmet gebied



De radioactieve besmetting van de bodem met cesium-137 tot op enkele honderden kilometers afstand van de reactor

Het verhaal gaat dat als je elke dag een glas wodka drinkt, de straling uit je lijf verdwijnt! Men gaf het zelfs kinderen.



Een weg van 1000 mijl begint met één stap



De gevolgen blijven



Later vertelt een collega dat zijn vrouw een miskraam heeft gehad. Het was de artsen **streng verboden** dit in verband te brengen met de ramp in Tsjernobyl.

Jaren later weten we dat er vele gehandicapte kindjes zijn geboren.

Nu zegt men dat er 86 mensen per dag vernemen dat ze kanker hebben. Een professor wijst naar Tsjernobyl. (april 2006)

Wat wordt de stand in 2016?

**Zijn alle uitspraken
bewezen feiten?**



Fictie of non-fictie



*Tsjernobyl zorgde voor **allerlei** verhalen...
Wat is fantasie of werkelijkheid?*



*Antwoord: 1 plaatje..
uit Prypiat
Prypiat is nu een Gost Town*



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

Ook ontstonden zelfs Games



Bij elke ramp loert ook de commercie om de hoek.



Een weg van 1000 mijl begint met één stap

Maar vooral Acties... elk jaar weer.



Zodat we **nooit** zullen
vergeten dat dit **nooit** meer
mag gebeuren!!!!



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Want de werkelijkheid blijft



2010: De Russische bosbranden kwamen vlakbij Tsjernobyl



Hier komt geen mens meer.



Dit klaslokaal blijft leeg.



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



En Hulp ...veel is nog nodig!

Al ruim 25 jaar zijn heel veel mensen actief voor een beter leven van de Tsjernobyl-kinderen.Hulde.

Wereldwijd zijn honderden Stichtingen nog steeds actief. Stichting Weeshuizen Belarus is er één van.



Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Schilderen o.a.
...hulp aan de op de wereld getroffen door de kernramp in de Sovjet-Unie die later

STICHTING RUSLAND KINDERHULP



Stichting Spoetnik



STICHTING HULP TSJERNOBYL KINDEREN DELFZIJL



Geloof, Hoop en Liefde | вера надежда и любовь

Tsjernobyl Kinderhulp Nijkerk



Een weg van 1000 mijl begint met één stap

26 april = Tsjernobyl-dag



*Elk jaar herdenken we de doden.
Elk jaar voeren we actie.
Elk jaar zeggen we..nooit meer!
Elk jaar....doen we een beroep
.....op **jou!***



*Ook deze vader en zijn kind mogen
we nooit in de steek laten.*



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

Terug naar Ria...



Zoals in Nederland in elk overheidsgebouw een portret hangt van onze Koningin, zien we in Belarus het portret van de President.

*Kan zijn regering niet al de problemen zelf oplossen? **NEE**, hiervoor zijn de gevolgen van Tsjernobyl te groot.*

*Door goede samenwerking kunnen we wel oplossingen vinden! **Kinderen tellen!** Los van de politiek!*



Stichting Weeshuizen
Belarus
Bank 12 11 44 615

*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

Agro-Socio Project



ZES TIPS VAN RIA SCHRAVERUS:

VAN EEN IDEE NAAR EEN ZELFSTANDIG DRAAIEND PROJECT. HOE DOE JE DAT?

- Ga niet voor een beetje hulp hier en een beetje daar; ga voor 100 procent op één plek.
- Investeer veel tijd in plaatselijke contacten en gewoontes; zorg dat je de juiste mensen meekrijgt.
- Laat de overheid participeren in het project.
- Regel alles in de voorbereidende fase. Begin niet voordat alles klopt en op papier staat.
- Laat je lokale partner zoveel en zo snel mogelijk op eigen benen staan.
- Bouw voort op ervaringen van anderen.

Het Agrarisch en Sociaal plan:

Zorgboerderij

Beroepsopleiding

Bouw stallen

Aanschaf grond en machines

Mini-Leerboerderij

Diploma's en werk



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Mini - Leerboerderij



Vanaf het begin krijgen we elk jaar financiële hulp van stichting het Leye Fonds.



ASML Foundation sponsorde een computerlokaal.

De beroepsopleiding kan nu volledig draaien.



Rotary-Oisterwijk start actie voor realisatie mini-leerboerderij.

Overheid Belarus financiert mee.



Een weg van 1000 mijl begint met één stap

Grote plannen op papier...

Kopylskaja Skola Internaat

Waar is hulp nodig? Een vraag die duizend antwoorden kent. En ook de vraag beantwoorden waar die het hardst nodig is, is ondoenlijk. Maar er zijn plekken op de wereld waar wel heel zichtbaar is wat die hulp zou kunnen opleveren. Plekken waar lokale initiatieven zijn uitgegroeid tot een prachtig project. Waar met iets meer middelen nog betere resultaten geboekt kunnen worden. Het Kopylskaja Skola Internaat in het Minsk-district in Wit-Rusland is zo'n plek.

Speciaal agrarisch werker

Op het inmiddels 45 jaar oude Kopylskaja Skola Internaat, dat in 2003 verplaatst is uit de omgeving van Tsjernoby, wonen momenteel 140 wezen met een verstandelijke beperking of handicap. Maar hoewel de kinderen dus met een duidelijke achterstand het leven zijn begonnen, zijn ze allesbehalve verloren. Onder de bezielende leiding van directeur Gennadi Jermak en met ondersteuning van de Stichting Weeshuizen Belarus van Rits Schraeverus wordt in de eerste plaats een gezinsomgeving geschapen, waarin de kinderen het gevoel krijgen dat zij een thuis, met de opvoeders als bevogelen surrogaat-ouders, hebben. Dit gebeurt op basis van geloof in de toekomst, hoop in succes, en liefde als sleutel voor blijdschap. Op dezelfde basis geven de leerkrachten de kinderen les. Het onderwijs mondt uit in een opleiding tot speciaal agrarisch werker.

Mini-leerboerderij

In het weeshuis verblijven 116 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. Voor de oudere groep van 16 tot en met 19 jaar is er in 2003 een landbouwbedrijfje opgezet met veeteelt, akkerbouw en tuinbouw. Daar leren ze het eenvoudig beroep van speciaal agrarisch werker uit te oefenen, zodat hun kansen in de maatschappij worden vergroot. Verder leidt het internaat hen naar Hollands model op tot een zelfstandig leven. Er zijn al opmerkelijke successen te melden. Maar hoe zit het met de jongste groep kinderen? Het leek directeur Gennadi Jermak geweldig om hen in een vroeg stadium de eerste stappen naar zelfstandigheid te leren. Op een speciale mini-leerboerderij op het internaatsterrein, met elf verblijven voor pony's, ganzen, eenden, kippen, kalkoenen, konijnen, schapen en geiten. Elke klas van ongeveer 12 leerlingen kan er dan de verantwoordelijkheid krijgen voor een verblijf. Een mooie basis voor het leerprogramma!

Echte impuls

Duw bijdragen gaan gegarandeerd naar de totstandkoming van deze mini-boerderij. Hoewel politiek gezien in zwaar weer, worden in Wit-Rusland de regels voor buitenlandse hulp streng nageleefd. Donaties gaan naar de Wilde Ganzen die het geld overmaakt naar de valutarekening van het internaat. Het Departement van Humanitaire Zaken controleert en houdt toezicht op het geld voor honderd procent wordt gebruikt voor het aangegeven doel. Verder betrekken zowel de Stichting Weeshuizen Belarus als directeur Gennadi Jermak alle openheid als het gaat om de boekhouding en om de vorderingen op het Kopylskaja Skola Internaat.












Brochure Rotary-Oisterwijk



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Hard werken voor iedereen



Er is hoop!

***Iedereen** steekt de handen uit de mouwen.*



Stichting Weeshuizen
Belarus
Bank 12 11 44 615

*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Kinderen in opleiding



Nu nog met paard en wagen.

*Loodsen en schuren worden
gebouwd. De tractoren
zijn onderweg!*



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



...dromen worden werkelijkheid!



*Bouwtekeningen uit Nederland.
Stenen uit Belarus...bouwen!*



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

Ieder jaar iets erbij...



Koeienstal, varkensstal, graanschuur, machines, garage, goede bedden en schoolmeubilair.



Grote kas van het Leye Fonds



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

De boerderij draait zelfstandig

SUCCESVOL BOEREN



05

Stichting
Weeshuizen
Belarus
Ria Schraeverus, 0411-643516
info@weeshuizenbelarus.nl
www.weeshuizen-
belarus.nl



06



07



08

- 05 De melkster komt om de leerlingen te leren melken
- 06 Iedereen helpt mee met het oogsten van de aardappelen

- 07 Het klassikaal heeft een mooie nieuwe inrichting gekregen
- 08 Iedere dag verse eieren van de eigen kippen.

Juni 2009 P! Particuliere Initiatieven Magazine van Wilde Ganzen en NCDO



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Sneeuwbal



Sinds 1 januari 2009 draait de boerderij zelfstandig. Er is geen geld meer nodig uit Nederland.

De agrarische opleiding is nu officieel erkend.

Het project wordt voorbeeld voor het gehele land Belarus!



Een weg van 1000 mijl begint met één stap



Mooie plaatjes ...trots!



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



En op school ...diploma's!



***In juni 2010 slaagden
12 leerlingen voor het
beroepsexamen!***

*De kranten stonden er vol van.
Dit had niemand kunnen
dromen.*



***Een weg van 1000 mijl
begint met één stap***



Centrum voor Zelfstandig wonen



Boven: Fase 1
Centrum voor
begeleid wonen



Eerst:

*Goed eten en wonen.
Recht op onderwijs.
Werken op de zorgboerderij.
Agrarische beroepsopleiding.
Diploma en begeleid wonen.*

Nu:

*Leren zelfstandig te wonen!
Dat gaat hier gebeuren.
De tekeningen voor Fase 2
zijn klaar.*

***De opbrengsten van
het boek Pjotrs borsjt
maken dit mogelijk***



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

Schrijver José Hennekam



In 2007 bezocht José het weeshuis in Belarus.

Een heftige ervaring...ik leefde zelf in internaten ...

De start van zijn nieuwe roman!

***Pjotrs borsjt** werd geboren.*

Gehele opbrengst voor de kids!

De schrijver hield woord.



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

Boek maakt Project mogelijk



Jan Terlouw, Ria Schraeverus, José Hennekam

Volledig belangeloos schreef Hennekam de roman Pjotr's borsjt.

*De **gehele opbrengst** gaat naar het **project** voor **Zelfstandig wonen***

..voor kinderen met een geestelijke/lichamelijke beperking in Belarus.

Een goed boekveel leesplezier

...dit is een heel bijzonder boek... Jan Terlouw

November 2010 ontving Jan Terlouw het 1e exemplaar van Pjotr's borsjt met Prof. Ir. Wim Dik als ambassadeur voor de stichting.



In 1970 schreef Terlouw "zijn" Pjotr.



Een weg van 1000 mijl begint met één stap

Topkok Sergio Herman



**“In Pjotrs borsjt ervaar je wat “karakter”- koken is!
Verdiep je in Tanya”.**

**Sergio ontving onlangs weer 3 Michelin-sterren en
wordt beschouwd de beste kok ter wereld te zijn.**

Koken met kinderen is een hartenwens.

Speciaal voor Pjotrs borsjt

Voor kookfanaten PJOTRS BORSJT A LA SERGIO
Door Sergio Herman, sterrenkok van restaurant Oud Sluis

Benodigdheden:

4 rode bieten	95 gr eiwitpoeder
1/3 knolselder	100 gr bietensap
1 1/2 ur	5 gr cabernet sauvignon azijn
1 teentje knoflook	1,5 gr ovenvege (eiwitpoeder)
1 zoete ui	2 eetlepel boter
16 rode bietblaadjes	
2 eetlepels rode bietseuten	Facultatief:
1 1/2 l kippen of runderbouillon	8 langoustines
1 dl olijfolie	20 gr kaviaar
4 eetlepels crème fraîche (zure room)	

Snij een paar dunne plakjes van de rode biet af en steek deze rond uit.
Haal 1 rode biet door de sapcentrifuge.

Schil de overige 3 bieten en kook ze gaar. Snij er een paar mooie dobbelsteentjes uit en hou die apart als garnituur.

Stoof de gesnipperde ui en de geschilde blokjes knolselder aan in een beetje olie en voeg 1 teentje knoflook toe.

Giet de bouillon erop en laat 15 minuten zachtjes koken. Voeg de gekookte bieten toe en laat nog eens 15 minuten zacht garen.

Mix de soep, kruid af met peper en zout en voeg 1 à 2 eetlepels boter toe. Mix door en voeg eventueel extra bouillon toe als de soep te dik is.

Zeef de soep.

Klop in een keukenmachine 100 gram bietensap met 25 gram cabernet sauvignonazijn, ovenvege op tot schuim. Spuit op een bakplaat met bakpapier en 2 uur laten drogen in de oven van 90° C. Zet het daarna weg op een warme (50°) plaats in een afsluitbare doos.

Schenk de soep in voorverwarmde bordes en voeg blokjes biet toe.

Combineer dit eventueel met een paar gebakken langoustines voor een rijk gevoel en werk af met de takjes, ronde rauwe rondjes biet en bietblaadjes. Schenk er een streep olijfolie en 1 eetlepel crème fraîche door. Werk verder af met bietschuim en voor een speciale gelegenheid

Zie blz. 270 van het boek



**Een weg van 1000 mijl
begint met één stap**

Spasibo

*Spasibo = **Bedankt!***

Namens de weeskinderen en directeur Marina Krepskaja van het schoolinternaat.



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

Tot Slot...Ria



2011 Ria Schraeverus, voorzitter Stichting Weeshuizen Belarus

***Bedankt voor de aandacht
en steun.***

Warme groetjes van Ria

Pjotrs borsjt is verkrijgbaar voor € 14,95

Wilde Ganzen verdubbelt de opbrengst voor het project.

In 2011 kwam ook het Luisterboek, het E-Book en een EPN-lesbrief beschikbaar.

Voor de Russischtaligen is de Russische versie van Pjotrs borsjt nu verkrijgbaar.

Andere vertalingen zijn in voorbereiding.

Info: www.weeshuizenbelarus.nl

Voor al uw bestellingen, donaties en vragen!



***Een weg van 1000 mijl
begint met één stap***



Internet

www.weeshuizenbelarus.nl

www.josehennekam.com

www.wikipedia.org



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Support



Deze jongen uit het weeshuis in Belarus kan nu een krant lezen...hij is trots en gelukkig.

Ondanks zijn beperking hoort hij er nu echt helemaal bij!

Zonder de inzet van heel veel warme mensen was dit nooit mogelijk geworden. Dank voor alle support.

Voor al uw reacties: info@weeshuizenbelarus.nl



***Een weg van 1000 mijl
begint met één stap***



Nationale presentaties



www.25jaarTsjernobyl.nl



**Nationale conferentie
Hogeschool Windesheim.
425 -Herdenking 25 jaar
Tsjernobyl in Rotterdam.**



**Ambassadeuren van Wit-Rusland en
Oekraïne ontvingen de 1^e uitgave van
de Russische Pjotrs borsjt.**

*De befaamde zandartieste
Kseniya Simonova maakte een
speciale presentatie.*



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*

Petra Berger nieuwe ambassadeur

Stichting Weeshuizen Belarus is blij dat Petra Berger zich bereid heeft verklaard om ambassadeur te zijn.

maart 2011



Petra Berger speelde hoofdrollen in diverse musicals zoals the Sound of Music. Haar prachtige solo cd's, een combinatie van pop en klassiek, werden bekroond met goud en platina en ook in het buitenland bleef haar bijzondere, zuivere stem niet onopgemerkt. Zo werkte zij samen met grootheden als Andrea Bocelli en Alessandro Safina. De samenwerking met pianovirtuoos Jan Vayne resulteerde in diverse succesvolle theatertournees en concerten in de mooiste kathedralen in Nederland.



www.petraberger.nl
www.fansitepetraberger.nl
www.petrabergerfan.net



Petra Berger in 2011 met nieuwe voorstellingen in de Nederlandse theaters!



Een weg van 1000 mijl begint met één stap



EPN brengt lesbrieven uit



**Onderwijslesbrieven
laten studenten
kennisnemen van de
sociale gevolgen van
een kernramp**

Uitgeverij EPN heeft lesbrieven uitgebracht voor de onderbouw VMBO en HAVO/VWO

Informatie www.EPN.nl



**Een weg van 1000 mijl
begint met één stap**



Luisterboek Pjotrs Borsjt verschenen

Luisterrijk

De downloadshop voor luisterboeken

Extra nieuwsbrief



Tsjernobyl 25 jaar later

Het is in april 25 jaar geleden dat de **Tsjernobylramp** zich voltrok in de Oekraïne. De gevolgen van deze ramp zijn in het aangrenzende Belarus nog elke dag merkbaar. De Stichting Weeshuizen Belarus vangt (wees)kinderen op die het slachtoffer zijn van de ramp.

Schrijver José Hennekam woonde twee jaar geleden een aantal weken in een weeshuis in Belarus en interviewde daar de **kinderen**. Samen met Renata Oosterveen schreef hij daarna – geheel belangeloos – de prachtige roman *Pjotrs borsjt*. José Hennekam heeft zelf de luisterboekversie ingesproken, ook is er een ePub-versie beschikbaar (geschikt voor elke ereader). De titel is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder. Vanaf vandaag is dit aangrijpende verhaal te downloaden bij Luisterrijk.

De auteur, uitgever en Luisterrijk **doneren de opbrengst** van dit boek in zijn geheel aan de Stichting Weeshuizen Belarus.

>> [Download Pjotrs borsjt mp3-luisterboek.](#)

>> [Download Pjotrs borsjt mp3-luisterboek met ePub ebook \(DRM vrij\).](#)



Stichting Weeshuizen
Belarus
Bank 12 11 44 615

*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Vincent Bijlo en 1^e Luisterboek



Vincent Bijlo ontving het 1^e Luisterboek Pjotrs borsjt

Een goed boek kent geen beperkingen...



Vincent Bijlo
=
Cabaretier
Columnist
Muzikant
Schrijver



www.vincentbijlo.com

[Download het boek op www.luisterrijk.nl](http://www.luisterrijk.nl)

Luisterrijk



**Een weg van 1000 mijl
begint met één stap**



Pjotrs borsjt gaat ook Digitaal!



Digital Mastering in Dutch and Russian for eBook Reader: Willem Snel



opmaak - boeken - proefschriften - bedrijfsdocumentatie

www.boekenbent.com



www.luisterrijk.nl



*Een weg van 1000 mijl
begint met één stap*



Verantwoording en ondersteuning



Deze presentatie wordt van harte aanbevolen door o.a.:

Klaas Koops – Voorzitter Stichting Rusland Kinderhulp, Honorair consul Belarus.

Wiep Koehoorn - namens Nederlands Bijbelgenootschap, VU-connected en Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar later. Senior Consultant at Stenden University.

Jan Bijsterbosch – Directeur CVO-CSG Calvijn Groene Hart te Barendrecht.

Martine Visser – Algemeen rector CSG Calvijn Rotterdam – Barendrecht.

Sergio Herman – Top Chef-kok Restaurant Oud Sluis te Sluis.

Cor Buffinga - Voorzitter Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Delfzijl.

Geert Metselaar -(juridisch) adviseur en projectbegeleider, Directeur Match & Support.

Motto: De mensheid bestaat niet om bestuurd te worden, maar om ieder individu als persoon tot zijn recht te laten komen. "Binnen de Christelijke gedachte vindt men respect, betrokkenheid en gevoel voor rentmeesterschap, zaken die nodig zijn om daaraan te kunnen bijdragen".

God doesn't require us to succeed; he only requires that you try.

Mother Teresa

2011 Ontwerp presentatie: Jan & Mila Groenendijk. Verspreiding toegestaan. [Vertalingen beschikbaar.](#)



***Een weg van 1000 mijl
begint met één stap***



Koop het boek...Steun de kids



Roman

Koop het boek én steun het project Zelfstandig wonen voor weeskinderen in Belarus.

€ 14,95

www.weeshuizenbelarus.nl

Wilde Ganzen en NCDO verdubbelen de opbrengst.

Sinds de oprichting van de stichting participeren zij in vele van haar projecten voor duurzame verbetering van de leefomstandigheden van gehandicapte kinderen in Belarus.

De stichting kreeg ondersteuning van: Het Leye Fonds, Rotary Oisterwijk, ASML Foundation, NCDO, Wilde ganzen, ASN Foundation, Pebblestone Jazzband, Anton Jurgens Fonds, Diaconie Leusden, Unie van Vrouwelijke ondernemers... ..en vele, vele anderen met een warm hart voor kinderen. Uw inzet maakt hun leven!



Een weg van 1000 mijl begint met één stap



Beschikbare versies:



Roman

Pjotrs borsjt - Nederlands

Roman – leesboek € 14,95

Roman – luisterboek € 14,95

Roman – E-book € 9,95



Pjotrs borsjt – Russisch

Roman – leesboek € 14,95

Roman – E-book € 9,95

Bestellingen en informatie:

www.weeshuizenbelarus.nl



***Een weg van 1000 mijl
begint met één stap***

